

NIEUWSBRIEF

HOLISTISCH THERAPEUT GERDA

Nr. 46, Juli 2018



JE BLAUWDruk

Vóór je incarnatie op Aarde, heeft je ziel een script, een blauwdruk geschreven voor je komende leven. Dat betekent, dat jouw levensweg is uitgestippeld: Het land, je ouders, familie, vrienden en vijanden, burens, scholen, werkgevers en collega's, religie, je missie op Aarde, situaties die je gaat meemaken, enz. Alles wat jouw leven mede gaat bepalen.

Als je naar de Aarde afreist komt er een dikke 'sluier' – een soort mist van vergetelheid – over je bewustzijn zodat je als je aankomt niet alleen vergeet wie je werkelijk bent maar ook wat je hier komt doen. Dit is om het 'spel' op Aarde goed te kunnen spelen.

Om de blauwdruk van je ziel te kunnen leven, heb je passende talenten mee gekregen om jouw missie te vervullen. Ook heb je op je tijdlijn bakens van licht geplaatst als wegwijzers, die je helpen her-inneren en weer bewust maken van je gemaakte afspraken. Je intuïtie – een innerlijke drang – zal je leidraad zijn.

Op je levensweg dien je erachter te komen welke blauwdruk je ziel heeft gemaakt:

- ♥ Wat wilde je leren, her-inneren, in gang zetten of veranderen?
- ♥ Wat kan je goed, doe je graag, gaat je makkelijk af en schenkt jÓu de allergrootste vreugde?
- ♥ Waar loop je warm voor, ga je van stralen?
- ♥ Wie ben jij in wezen, wat wil jij met je leven?
- ♥ Welke bijdrage wil jij leveren aan het Leven?

Het zijn vingerwijzingen naar jÓuw blauwdruk.

De blauwdruk van je ziel ontdekken, je ervan bewust maken, er 'JA' tegen zeggen, je passie en talenten inzetten, dát is je levensmissie. Schenk aandacht aan dat wat je wilt en volg de impulsen en tekens van je ziel. Durf je roeping, je droom te volgen, zodat je jouw plek op Aarde kunt innemen.

Jij en de wereld zijn het waard mooi mens!

DE INHOUD

- Thema: Je Blauwdruk
- Uitleg
- Inspiratie van Willem Glaudemans
- Meditatie: Je energiebus

UITLEG

Ieder mens heeft een blauwdruk, maar die zijn we over het algemeen vergeten. Degenen die zich wél herinneren dat ze hier op Aarde een missie hebben, voelen dit vaak door de innerlijke impulsen die zij krijgen vanuit hun hart/ziel, want beide weten welke missie er op je ligt te wachten.

Naarmate je je meer met het spirituele bezighoudt, je energievibratie hebt verhoogd, zul je steeds meer van je blauwdruk ontdekken. En je ziel hoopt van harte dat je je missie, jouw roeping, gaat oppakken.

Als je je roeping volgt – jouw persoonlijke wil in dienst hebt gesteld van de wil van je ziel – zal je een vervuld en gelukkig leven leiden, omdat je volledig afgestemd bent op en uitdraagt wie jij ten diepste bent. En dat is nou juist hetgeen de wereld zo hard nodig heeft.

INSPIRATIE

Er komt een man bij de hemelpoort en Petrus vraagt hem: 'Zeg me eens, wat heb jij op aarde gedaan, heb jij je missie vervuld?' En hij antwoordt trots: 'Ik heb geprobeerd om heel goed te leven en net zoals Mahatma Gandhi en Martin Luther King te zijn.' Waarop Petrus antwoordt: 'Jammer, maar die twee hebben we hier al rondlopen. Wie ben JIJ geweest?'

Willem Glaudemans

WARME GROET
GERDA



